

Geén Koranverbranding voor de Koepelkerk

Op een zaterdagmiddag probeerde Edwin Wagenveld [een Koran te verbranden in Arnhem](#). Op het Jansplein waar ook de Koepelkerk staat. De volgende zondagochtend werd in Duiven een kerkdienst geleid door een voorganger uit Arnhem. Hij bad voor moslims. Maar benoemde ook hoe lelijk menselijk gedrag kan worden – door provocaties en door daartegen dan weer op geweld over te gaan. Zoals gebeurd was...



Dat de verbranding niet gelukt is (een moslimjongere ging er met de Koran ervandoor) is grappig, maar niet van belang. Het gaat om aandacht, al dan niet als verdienmodel (waarbij Edwins financiële beheer soms vragen oproept, iets wat zomaar leidt tot [veroordelingen wegens belastingfraude](#)).

Toch nog méér aandacht nu. Burgemeester Ahmed Marcouch zat natuurlijk behoorlijk klem. Juist hij kan door zijn eigen [levensverhaal](#) moslims prima begrijpen. Maar deze Koranverbranding verbieden – zou dat daarom geen *please*-gedrag lijken richting zijn ‘soortgenoten’? Of aantasting van onze uitingsvrijheid? Dus dan maar toestaan en de situatie proberen *beheersbaar* te houden...

Helaas. *Jezelf beheersen* – dat is niet wat Edwin goed lukt. Maar ook veel leden van de groep die hij met zijn pestgedrag provoceert, blinken daar niet in uit. Groepen moslim kozen tot verdriet van hun burgemeester voor geweld. Om hun heilige boek tegen ontheiliging te beschermen...

Vanaf Mohammed is geweld en oorlog onderdeel van de verbreiding van de islam. Daarmee volgde Mohammed een andere lijn dan de ook door moslims erkende profeet Isa (Jezus Christus). Niet dat christenen nooit geweld hebben gebruikt (iedereen weet beter). Maar zeg niet dat ze daarmee Jezus en zijn leefstijl volgden. Zeg daarom ook niet dat alle godsdiensten hetzelfde zijn. De *zelfbeheersing* en zelfopoffering die Jezus voorstond en leefde was nu eenmaal niet de levensweg van Mohammed.

Opvallend, al met al, dat deze poging tot Koranverbranding plaats vond op het plein voor een kerk. En onopvallend bad een voorganger de volgende dag voor moslims. En tegen uitlokking of geweld.

Op hoeveel sympathie mag Edwin rekenen? Ik ben er niet gerust op, gezien de verkiezingsuitslag van afgelopen november in Nederland. En als Edwin een Rooms-Katholiek pastoor was geweest? Zouden boekverbrandingen dan niet opeens ‘middeleeuws’ heten? Besef: in de 20^e eeuw hadden ‘moderne’ Nazi-Duitsers er ook een handje van... De ene groep zet een andere groep graag weg als zondebok. Ergens zit ons mensen dat in het bloed. Trump weet Republikeinse christenen op te fokken tot haters van Democraten. En ook in Nederland komen ‘klimaatdrammers’ en een *Farmers Defence Force* maar moeilijk tot serieus gesprek wat er nodig is om onze akkers niet te laten verzuipen of verdrogen.

Om dat gehaat af te leren is *zelfbeheersing* nodig. Waar ik om mag bidden. En die oefening vraagt...

Rob Nijhoff, 17 januari 2024; reacties: ikzoekcontact@duiven-velp.nl